



# Stichting Onderwijs voor India

## Nieuwsbrief juni 2013, Stichting Onderwijs voor India

In deze nieuwsbrief:

- Korte inleiding
- Foto's Madurai februari 2013
- Uitnodiging en programma donateursbijeenkomst 29 september 2013
- Verslag benefietborrel
- Op zoek naar een goed boek?
- Kort Nieuws:
  - Update over bestedingen
  - Eileen's Fashion Webshop

'Leer  
alsof je voor eeuwig zou leven  
Leef  
alsof je morgen zou sterven'

*Mahatma Gandhi*



*Madurai, februari 2013.*

Beste vrienden van Stichting Onderwijs voor India,

Het is inmiddels zes jaar geleden dat Salomie mij vroeg haar te helpen haar middelbare school af te maken. Salomie verbleef toen in het Hallelujah Children Home waar ik als vrijwilliger naailessen gaf en kleding van de meisjes versterkte en repareerde. De kinderen in het tehuis volgen onderwijs op Xavier Matriculation School, waar in 2007 nog geen 11th en 12th standard gegeven werden. Salomie en haar zes klasgenootjes volgden vanaf het voorjaar van 2007, 11th standard op scholen in hun eigen omgeving. Zij verbleven niet meer in het tehuis, maar gewoon bij hun families.

Afgelopen februari heb ik vier van deze meisjes weer kunnen ontmoeten in het Hallelujah Children Home. Door haar thuissituatie was het voor Salomie erg moeilijk om door te studeren. Haar ouders wilden graag dat zij zou gaan werken, omdat het gezin ondanks hard werken in grote armoede moest leven op het platteland. Salomie heeft haar eindexamens van de middelbare school hierdoor over moeten doen en later haar studie nog eens moeten onderbreken. In 2011 startte ze een opleiding tot laboratorium technicus en sinds februari werkt ze in een ziekenhuis bij haar in de buurt.

Salomie is niet de enige die moeilijkheden heeft om haar dromen waar te maken. Meisjes zoals zij zijn pioniers in emancipatie en verbreken taboes, die impact zullen hebben op de komende generaties. Op de volgende pagina's vindt u een aantal foto's van mijn bezoek aan het kindertehuis en informatie over wat Salomie's klasgenootjes inmiddels hebben kunnen bereiken.

**Wij willen u heel hartelijk danken voor de steun die dit mogelijk gemaakt heeft en hopen in de toekomst nog veel meisjes bij te kunnen staan op hun weg naar een betere toekomst.**

Vriendelijke groet,

Namens het bestuur,  
Nelle Kooren



*Trichy, februari 2013.*

Omdat wij dromen van een wereld waarin jongens en meisjes dezelfde ambities mogen hebben.



Foto 1. Hallelujah Children Home, Madurai, april 2007



Foto 2. Hallelujah Children Home, Madurai, februari 2013.

Foto 1: De zeven meisjes van het Hallelujah Children Home met wie het project begon; wat doen zij nu? Zittend op de grond links: Remila; heeft een B.Sc. Computer Application gedaan en is nu administratief medewerker bij een bedrijf; Zittend op de grond rechts: Thenmozhi; B.Sc. Information Technology gedaan, rond volgend jaar haar tweejarige master af. Staand vlnr: Muthu Lakshmi; twee-jarige verpleegopleiding afgemaakt, nu getrouwd; Salomie; zie inleidende brief op pagina 2; Janci Uma zit in het laatste jaar van haar B.A. English, heeft eerst een jaar Computer Application gedaan, maar heeft dit in verband met gebrek aan steun van haar ouders op moeten geven; Tamil Selvi, B.Sc. nursing, 4<sup>e</sup> jaar; Jenifer; maakte de laatste 2 jaar van haar middelbare school bij ons af en is daarna non geworden.

Foto 2: Thenmozhi is het vierde meisje van rechts, Salomie het meisje helemaal links. De andere meisjes op de foto deden een jaar later eindexamen en studeren ook nog steeds dankzij het project Vervolgonderwijs.

Foto 3: Remila (links) en Tamil Selvi.



Foto 3. Hallelujah Children Home, Madurai, februari 2013.



*Meisjes die hard aan hun toekomst werken.*



**Stichting  
Onderwijs voor India**

Nodigt u van harte uit voor de donateurbijeenkomst 2013. Op zondag 29 september a.s. bent u van harte welkom tussen 15.00u en 18.00u in Hoofddorp. De donateurbijeenkomst is bedoeld om u op de hoogte te kunnen stellen van onze projecten en van de gang van zaken in India. De doelstelling en invulling van deze middag verschillen dus van inzamelingsevenementen als “eten voor India.” Er zal weer veel ruimte zijn voor discussie en het stellen van vragen. Zaken die deze middag aan bod zullen komen:

- Update en begroting van onze huidige projecten.
- Foto's van onze projecten en het kindertehuis
- Een onderdeel voor verdieping rondom ontwikkelingssamenwerking in de context van India.

U kunt zich aanmelden via e-mail of telefoon.

**Wij hopen u te mogen verwelkomen op 29  
september in Hoofddorp.  
Hartelijke Groet, namens het bestuur,**

**Stichting Onderwijs voor India**

**Bijeenkomst:**

Tijd: 15.00u-18.00u

Datum: 29 september

Locatie:

söderblomstraat 28

2131 GL Hoofddorp

Nelle Kooren, *voorzitter*

Stichting Onderwijs voor India

Sanderijnstraat 41-II

1055 BP, Amsterdam

[info@onderwijsvoorindia.nl](mailto:info@onderwijsvoorindia.nl)

0614368512

[www.onderwijsvoorindia.nl](http://www.onderwijsvoorindia.nl)



## Gezellige en inspirerende borrel op Kaag

Op 10 maart jongstleden organiseerde Stichting Onderwijs voor India een borrel in De Stal op de Kaag. De borrel stond uiteraard weer geheel in het teken van India. De gasten werden ontvangen met een glaasje Indiase thee door de bestuursleden, gekleed in Indiase sari. Er werd rondgegaan met drankjes en Indiase lekkernijen. Albèr Steneker verzorgde op zijn gitaar de achtergrondmuziek.

Tijdens de presentatie werd het publiek verteld over de eerste succesverhalen van Stichting Onderwijs voor India. Salomie, de eerste studente die met behulp van Stichting Onderwijs voor India heeft kunnen studeren, heeft een baan gevonden. En daar gaat het uiteindelijk allemaal om; deze hardwerkende meisjes de kans geven een betere toekomst voor zichzelf en daarmee hun familie op te bouwen.

De veiling aan het einde van de middag was ook weer een succes en heeft er mede voor gezorgd dat vele meisjes in Zuid-India een vervolgopleiding kunnen volgen. De opbrengst van deze middag was niet alleen voor het financieren van vervolgonderwijs maar ook om er voor te zorgen het extra personeel in het Halleluah Children Home de meiden kunnen blijven ondersteunen in hun ontwikkeling.

Kortom, weer een geslaagde middag en een hoop lachende gezichtjes in Zuid-India.



Op zoek naar een boek voor uzelf of als cadeautje? Bij YouBeDo.com kunt u boeken kopen, waarbij u 10% kunt schenken aan een goed doel zoals Stichting Onderwijs voor India. U kunt hier ook boekenbonnen kopen. Hier beneden vindt u vast een aantal suggesties voor de zomervakantie! Naast literatuur vindt u op YouBeDo.com ook boeken over geschiedenis, filosofie, spiritualiteit, gezondheid, reizen, koken, sport, hobbies en lifestyle en nog veel meer. Om een boek of boekenbon te kopen gaat u naar:

<https://www.youbedo.com/action/charities/view/526/onderwijs-voor-india.html>



### Tip van het bestuur: Holy Cow! (Sarah MacDonald)

Sarah dacht nooit meer terug te gaan naar India, maar als haar grote liefde naar New Delhi verhuist voor zijn werk, gaat ze toch met hem mee. Ook al moet ze een aantal ernstige vragen onder ogen zien; ze leert India te waarderen. Een geweldig boek met een humoristische ondertoon dat de lezer meeneemt in de ongelooflijke wereld van de Indiase cultuur.

### Tip van het bestuur: Drie koppen thee (Greg Mortenson)

Na een mislukte poging om de K2 te beklimmen, belandt Greg Mortenson in een klein dorpje in Pakistan zonder schoolgebouw. Hij keert terug naar de Verenigde Staten met een missie. In dit boek vertelt Mortenson hoe hij zijn belofte aan het dorpje nakwam en hoe er steeds meer scholen bijkwamen. *“In de tien jaar erna zette Mortenson niet één, maar nu al vierenzestig scholen - ook voor meisjes - neer in het onherbergzame gebied van de Taliban. Dit spannende en meeslepende verhaal getuigt van de daden waartoe de kracht van de menslievende geest in staat is.”* (youbedo.com)



### Recent verschenen: De gevangene van de hemel (Carlos Ruiz Zafón)

“De gevangene van de hemel is het derde en een-na-laatste deel in het vierluik rondom het Kerkhof der Vergeten Boeken. Een fantastisch verhaal vol intrige en emotie dat ons naar het Barcelona van de jaren veertig en vijftig transporteert en waarin de betovering van boeken, liefde, en vriendschap weer net zo'n belangrijke rol spelen als in de voorgaande twee. In *De gevangene van de hemel* komen de verhaallijnen van *De schaduw van de wind* en *Het spel van de engel* samen en leiden naar het mysterie dat zich schuilhoudt in het hart van het Kerkhof der Vergeten Boeken.” (youbedo.com)

### Over YouBeDo

“Wij geloven dat - net als bij het delen van geluk - je er samen beter van wordt als je deelt. YouBeDo.com doneert daarom 10% van het aankoopbedrag aan een goed doel dat de klant zelf kiest. De donatie wordt berekend over het aankoopbedrag exclusief btw. Aan het begin van iedere nieuwe maand worden de donaties aan de goede doelen overgemaakt. Daarnaast sturen we maandelijks een nieuwsbrief met daarin het overzicht van de gedoneerde bedragen.”



Voorbeeld boekenbon van YouBeDo.com

**Heeft u ook een suggestie voor een goed, leuk of spannend boek, laat het ons weten, dan delen wij dit namens u bijvoorbeeld via onze Facebook-pagina.**

## Update Bestedingen

Stichting Onderwijs voor India heeft de laatste jaren zijn omzet steeds kunnen vergroten. In 2012 is meer dan 9.000 euro uitgegeven aan vervolgonderwijs. Dankzij dit bedrag kunnen meer kinderen een vervolgopleiding volgen en is er ook ruimte voor bestedingen aan betere voorzieningen en personeel voor het kindertehuis in Madurai. Dit schooljaar (van juni 2013 tot mei 2014) zal er zeker 10.000 euro worden uitgegeven aan het project vervolgonderwijs. Het project vervolgonderwijs is een project waarin jongens en meisjes vier tot zes jaar een opleiding volgen met steun van Stichting Onderwijs voor India. Wij willen hen niet halverwege in de steek laten en kijken daarom altijd vooruit. Tot mei 2014 wil de stichting daarom nog ongeveer 6500 euro bij elkaar verzamelen, dus het bestuur is druk bezig met het ontwikkelen van ideeën. Voor vragen over de bestedingen kunt u contact opnemen met Kees (keeskooren@onderwijsvoorindia.nl). U kunt hier ook de jaarrekening(en) opvragen als u dat wilt.

### Eileen's Fashion webshop

**Beleef het de zomer met de betaalbare merk- en non-merkkleding voor kinderen en dames Eileen's Fashion!** 10 % van de jaaropbrengsten van Eileen's Fashion, gaat naar Stichting Onderwijs voor India.

“Eileen's Fashion is opgericht omdat de oprichtster bij het online shoppen voor zichzelf en haar kinderen steeds hetzelfde probleem tegenkwam: een gebrek aan webshops met kwalitatief goede kleding tegen een betaalbare prijs. Kleding die lekker zit en waar je je goed in voelt. Bij Eileen's Fashion kan je daarom altijd terecht voor persoonlijk (styling)advies. Ben je niet zeker van de maat, stuur een mail en dan wordt de kleding tot in detail voor je opgemeten. Wij vinden het uiterst belangrijk om de klant te voorzien van zijn of haar perfecte aankoop.”



U kunt hen vinden op:  
[www.eileensfashion.nl](http://www.eileensfashion.nl) en e-bay;  
Facebook: Eileen's Fashion;  
Twitter: @Eileensfashion.



Ga naar: <http://bit.ly/11xFow1>

Ga naar: <http://bit.ly/19zTc00>



Ga naar: <http://bit.ly/18HM0y9>



Ga naar: <http://bit.ly/10S28rK>

Ga naar: <http://bit.ly/18HLKPL>



## Stichting Onderwijs voor India

Stichting Onderwijs voor India  
Sanderijnstraat 41-II  
1055BP Amsterdam  
info@onderwijsvoorindia.nl  
Tel. 0614368512  
Kvk: 34280158  
Fiscaal nr: 818323942 (ANBI)  
[www.onderwijsvoorindia.nl](http://www.onderwijsvoorindia.nl)

**Hartelijk dank voor alle steun. Wij hopen te mogen blijven samenwerken met u en onze partners in India om te kunnen investeren in onderwijs.**

Nelle Kooren, *voorzitter*  
Marije van Lent, *secretaris*  
Kees Kooren, *penningmeester*  
Rosaline Mouget, *algemeen bestuurslid*



*Madurai, nieuwe waterzuiveringsinstallatie.*